

## OM LIEFDE GAAN WIJ EEN LEVEN

Eind vorige week vond de uitvaartplechtigheid plaats van Jos Brink. Hij was een veelzijdig en groot mens. Hij was niet alleen tv-presentator, maar ook acteur, cabaretier, musicalster, schrijver, hoorspelacteur. Maar ook pastor en stervensbegeleider. Eens per maand trad hij op als predikant in de oecumenische gemeente De Duif in Amsterdam. In deze gemeente is ook Huub Oosterhuis actief, zijn liturgische liederen zingen we regelmatig in onze kerk. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd een bijzonder lied gezongen op een tekst van Oosterhuis, hier en daar aangepast voor deze speciale gelegenheid. Dit lied raakt de kern van ons bestaan. Hieronder volgt de tekst van dit mooie lied.

### OM LIEFDE GAAN WIJ EEN LEVEN

Om liefde gaan wij een leven,  
zeilen wij over de zee,  
vliegen wij langs de hemel,  
om liefde gaan wij een leven  
met licht en met donker mee.  
Vogeltje van de bergen  
wat zwoeg je dapper voort?  
Om wat ik uit de verte  
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,  
graven diep in de nacht,  
kruipen wij onder de hemel  
om liefde gaan wij een leven  
om weten en stille kracht.  
Mensje, één van de velen,  
waar snelt je voetstap heen?  
Waar is te vinden dat ene,  
daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven,  
wagen wij dood na dood,  
zwerven de verste wegen  
om jou, op hoop van zegen,  
mijn liefde, mijn reisgenoot.  
Dalen van zwarte aarde,  
bergen van hemelsblauw,  
om alles ga ik dit leven  
om alles of niets met jou.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 24, 1 september 2007