

## GEZANGEN VAN DE ADVENT

Zolang wij ademen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht.  
(Sytze de Vries)



In de Dienst van het Woord, die voorafgaat aan de Dienst van de Eucharistie, staan in onze kerk twee lezingen centraal. De eerste lezing is genomen uit het Oude Testament en de tweede lezing uit het Nieuwe Testament, uit een van de vier evangeliën. Op de tweede zondag van de Advent bevat de eerste lezing weer een visioen van de profeet Jesaja. Het gaat over gerechtigheid en vrede. De Heer zal de kleine mensen recht verschaffen en een eerlijk vonnis uitspreken over de 'geringsten der aarde', maar de uitbuiters zal Hij straffen. In Zijn rijk zal er vrede zijn. 'Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich naast het geitje'; niemand doet meer kwaad, de hele aarde zal

vervuld zijn met de liefde tot God.

De tweede lezing gaat over Johannes de Doper. Hij is de stem van iemand die roept in de woestijn: 'bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht'. Hij doopt de mensen met water maar kondigt reeds aan: 'Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen'.

De lezingen vormen steeds het uitgangspunt voor de keuze van de liederen. De gezangen sluiten op de teksten aan, waardoor er een harmonieus geheel ontstaat. Ze worden niet zo maar gekozen, de liturgie is geen optelsom van verschillende losstaande gezangen. Dit blijkt het duidelijkst uit de keuze van de psalm. Deze wordt altijd gezongen tussen de eerste en de tweede lezing, en sluit nauw aan bij de lezingen. Zo kiezen we op de tweede zondag van de Advent voor Psalm 72 met als thema: 'trouw en gerechtigheid zullen bloeien, vrede zal er in overvloed zijn.' Dit zingen we op de Gregoriaanse melodie van *Rorate caeli* (dauwt hemelen).

Als openingszang zingen we het Adventslied: 'Verheft uw hart, weest welgemoed' (GvL 537). In de Adventstijd kijken we immers uit naar de komst van de Heer. De Offerandezang staat in het teken van het lied van de Doper (GvL 487): 'Kwam van Gods wege een man in ons bestaan, een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.' Als slotlied zingen we het Adventslied 'O kom, o kom, Immanuel' (GvL 512) met als refrein: 'Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel'.

Zo zijn alle gezangen gegroepeerd rond de lezingen van het weekeinde. Elk gezang voldoet hierbij aan twee criteria: het moet een verticale en een horizontale dimensie hebben, dit wil zeggen: het moet gaan over God en over ons mensen. Dit volgens het grootste gebod dat Jezus ons gegeven heeft; 'U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.' (Mt. 22: 37-39). Verder dient elk gezang zo veel mogelijk meegezongen kunnen worden door de mensen in de kerk. Liturgie is immers een viering van de hele gemeenschap. Op deze manier proberen we elke zondag die gezangen te kiezen die verantwoord kunnen worden vanuit de lezingen van het weekeinde.

Het Gemengd Andreaskoor (SV)

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 37, 8 december 2007