

FEEST VAN CHRISTUS KONING 2007

Dit weekeinde wordt het hoogfeest van Christus Koning gevierd. Dit feest werd in 1925 door de paus ingesteld naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het concilie van Nicea. Op dit eerste concilie, dat gehouden werd in 325, werd geformuleerd dat Jezus Christus werkelijk de zoon van God was en werd bevestigd wat de eerste christengemeenten na de dood van Jezus steeds beweerd hadden. We bidden het nog steeds in onze geloofsbelijdenis.

Koning is een van de titels die in het eerste eeuwen van het Christendom aan Jezus werd gegeven. Deze titel is afgeleid uit de woorden die Jezus en Pilatus met elkaar wisselden. Pilatus vroeg aan Jezus: 'Bent u de koning der joden?' Jezus ontweek deze vraag met een wedervraag: 'Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?' Jezus maakt Pilatus duidelijk dat zijn koningschap niet van deze wereld is: 'mijn koninkrijk is niet van hier'. Pilatus vraagt dan opnieuw: 'U bent dus koning.' Maar Jezus antwoordt hierop: 'U zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.' (Johannes, 18: 34-38).

Ook Paulus getuigt in zijn brieven van de verhevenheid van Jezus als hij aan de Filippenzen (2: 9-11) schrijft: 'Daarom ook heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer', tot eer van God, de Vader.

Met het feest van Christus Koning eindigt het kerkelijk jaar, het jaar waarin de schriftlezingen uit het evangelie van Lucas centraal stonden. Met de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. In dit jaar (het A-jaar) staat het evangelie van Matteüs centraal.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreaparochie nr. 35, 22 november 2007