

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2007

Op donderdag 1 november vieren we het feest van Allerheiligen. Herdacht worden op die dag alle gelovigen die door hun leven op een bijzondere wijze getuigd hebben van hun geloof in God. Vaak denken we hierbij dat het gaat om martelaren die voor hun geloof zijn gestorven of om mensen die door de Kerk heilig of zalig zijn verklaard. Maar eigenlijk gaat het om mensen die leven bij of voor God. Wie tot het koninkrijk van God behoren, heeft Jezus ons duidelijk gemaakt in de Bergrede (Matt. 5: 1-12): 'Gelukkig zijn zij die nederig van hart zijn, de treurende, de zachtmoedigen, degenen die honger en dorst naar gerechtigheid, de zuiveren van hart, de vreedstichters, de vervolgd vanwege de gerechtigheid.' Deze boodschap staat centraal in de Schriftlezing van deze dag. Samen zingen we:

De heiligen ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan't einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in't beter hemels vaderland
een stad voor hen bereid had. (GvL 590)

Op vrijdag 2 november vieren we het feest van Allerzielen. Op deze dag herdenken we alle mensen waar van we in dit leven afscheid hebben genomen. Bij deze traditie hoort dat veel mensen een bezoek brengen aan het kerkhof, zo ook in onze parochie. Tijdens de viering in de kerk worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.

Laat mij nu gaan, ik ben geborgen
en vind de rust, 'n nieuwe morgen.
Door vertrouwen, ben ik geworden
door te geven, ben ik gesterkt
door te zorgen, ben ik bemind
om mijn leven: gedenk mij Heer.
(Chris Fictoor: Lied van de geborgenheid)

Beide vieringen beginnen om 19.00 uur.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 32, 3 november 2007