

PINKSTERFEEST 2006



In het boek *Handelingen van de Apostelen* vertelt Lucas wat er gebeurde nadat Jezus terug was gekeerd naar de Vader. Het boek begint waar de vier evangeliën eindigen. Jezus heeft zijn leerlingen op het hart gedrukt niet uit Jeruzalem weg te gaan en enkele dagen te wachten. Waarbij Hij de belofte doet dat zij gedoopt zullen worden in de Heilige Geest. Verder heeft Hij gezegd dat wanneer de Heilige Geest over hen zou komen, zij de kracht zullen ontvangen om het koninkrijk van God te verkondigen "tot het uiteinde van de aarde".

Toen de dag van Pinksteren aanbrak en de leerlingen van Jezus bijeen waren, raakten allen vol van de Heilige Geest, gingen naar buiten en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. En iedereen, uit welk land dan ook, hoorden de apostelen spreken over Jezus in hun eigen taal. Hiermee begint de geschiedenis van de verkondiging van het evangelie. Verhaald wordt hoe in de eerste jaren na Jezus' dood en verrijzenis, door het optreden van Petrus en Paulus, het evangelie onder de joden en niet-joden werd verspreid tot in Rome toe. Zo begint op het feest van Pinksteren de verkondiging van het evangelie over de hele wereld.

Als we bij elkaar komen om de Eucharistie te vieren bidden we steeds tot de Heilige Geest om kracht, vuur, en inspiratie: "Zend nu, Vader, de

Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij". Dat is het verlangen en de boodschap die ons met Pinksteren wordt gegeven.

(Foto: koorraam 7 uit de Andreaskerk Weurt)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 18, 3 juni 2006