

## HET KOMT GOED!

Als geen ander heeft Huub Oosterhuis, pastor, dichter, componist en theoloog, zijn stempel gedrukt op het Nederlandse religieuze en liturgische lied. Hij heeft meer dan 500 van dergelijke liederen gedicht. Toen de NCRV eerder dit jaar een verkiezing uitschreef voor het mooiste religieuze lied, eindigde Oosterhuis op nummer 1, 3 en 7 in de top tien. Zijn liederen worden niet alleen in de katholieke kerken, maar ook in protestantse kerken gezongen, en zelfs in het buitenland. Lieder van Oosterhuis staan ook op het repertoire van het Gemengd Koor, Dameskoor en Our Choice. Veel van deze liederen zijn te vinden in de bundel *Gezangen voor Liturgie*, die we in het weekeinde in onze kerk gebruiken.

In een interview met de Volkskrant van 26 augustus 2006 stelt de journalist aan het eind van het gesprek aan Oosterhuis de vraag: "Stel, u mag God één vraag stellen. Hoe zou die luiden?" Hierop antwoordt Oosterhuis:

"Het antwoord is dat het goed komt – een antwoord op de vraag hoe het afloopt, waar het heen moet, hoe het moet. Hij zegt toch eigenlijk in de Bijbel: "Jullie zijn bij machte om het goed te maken met elkaar". Dat is het verhaal natuurlijk: mensen moeten het zelf doen. Dat kan ook. De Bijbel heeft als refrein dat niets onmogelijk is. Dat mensen voor elkaar – dit is dan mijn vertaling – zo goed als God kunnen zijn."

Samen zijn we bij machte om het goed te maken met elkaar. Willen en kunnen we dat ook?

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 26, 9 september 2006