

IK ONDERNEEM IETS NIEUWS

In dit weekeinde krijgen we in de lezingen te horen dat we niet meer aan het verleden moeten denken. De profeet Jesaja zegt namens God: "Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet?" Dat nieuwe is er al, zonder dat we het merken; het nieuwe dat onmogelijk leek zoals een rivier laten stromen door de woestijn. God geeft ons een wenkend perspectief van een nieuw begin. Altijd kunnen we opnieuw beginnen als we iets verkeerd hebben gedaan.

Ook geeft Gods ons aanwijzingen voor dit nieuwe begin. Daar gaat de tussenzang (Psalm 41) over:

Gelukkig wie zorg heeft voor de zwakken en armen:

komt hij in nood, dan helpt hem de Heer.

De Heer beschermt hem en houdt hem in leven,

Hij schenkt hem op aarde al wat hij wenst.

De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt;

verzorgt hem als kwalen hem slaan.

Jezus zelf heeft ons een voorbeeld gegeven. In de evangelielezing van Marcus lezen we dat een lamme per se Jezus wilde bezoeken in zijn huis. Deze lamme werd gedragen door vier mannen, maar omdat het zo druk was zagen ze geen kans bij Jezus te komen. De deur was versperd. Daarom klommen ze op het dak, maakte daarin een opening en lieten het bed met de lamme naar beneden zakken. Toen Jezus dit geloof zag zei hij: "Sta op, neem uw bed op en loop." De lamme man stond op, nam zijn bed en ging naar huis. Iedereen stond versteld en verheerlijkte God en ze zeiden: "Zoiets hebben we nog nooit gezien." Een nieuw begin was gemaakt. Willen we voor onszelf ook een nieuw begin maken?

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 6, 18 februari 2006