

ZONDER GELOOF VAART NIEMAND WEL

Dit is een oeroud spreekwoord. Het wil zeggen dat zonder geloof geen mens kan leven. Een mens kan niet niet-geloven.

Mensen die geloven laten zich leiden door wegwijzers met behulp waarvan ze hun leven inrichten en waarmee ze aan elkaar duidelijk maken wat in het leven belangrijk is. Geloven en geloven is twee. Maar voor ons is deze wegwijzer Jezus Christus. Hij stelt, net als het spreekwoord, dat het welzijn van de mens niet alleen afhankelijk is van de vervulling van aardse behoeften. Hij heeft ons voorgehouden: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God" (Matteüs, 4-4). Om elkaar duidelijk te maken wat die woorden uit de mond van God kunnen betekenen, komen mensen samen in gebedshuizen of op heilige plaatsen. Dit hebben de mensen vanaf de schepping gedaan. Geloven vraagt immers ook dat we ons geloof samen delen en vieren. Daarvoor komen we samen in onze parochiekerk, regelmatig of af en toe. Om dit mogelijk te maken hebben onze voorouders met bloed, zweet en tranen in de vorige eeuw de Andreaskerk in Weurt gebouwd. Als we niet meer samen komen om ons geloof te delen en uit te dragen, versplintert ons geloof en verdwijnt het tenslotte. Het is onze zorg dat onze Kerk dichtbij blijft.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparchie nr. 42, 22 januari 2005