

ZONDAG VAN DE ARBEID

De liturgie van dit weekeinde en Hemelvaartsdag brengt ons dichterbij het feest van Pinksteren. Jezus kondigt aan dat hij ons hier op aarde gaat verlaten. Maar om ons niet "verweesd" achter te laten, zal hij ons een Helper sturen, iemand die voor altijd aan onze kant zal staan. De Geest zal voortaan in de mensen wonen die willen werken aan het uitdragen van Gods woord. Voor deze opdracht wil ook onze nieuwe Paus Benedictus XVI zich in nederigheid inzetten.

Zondag is het ook de zondag van de arbeid. Arbeid is belangrijk, niet alleen omdat we daarmee ons dagelijks brood kunnen verdienen, maar ook omdat we ons in ons werk kunnen verwezenlijken. Dit hoeft niet altijd betaald werk te zijn, we kunnen ons ook verwerkelijken in het vrijwilligerswerk. Werk dat niet betaald wordt, maar voor de gemeenschap en voor onze parochie ontzettend belangrijk is. Nu is het werk niet altijd even eerlijk verdeeld. Ook in Nederland zijn mensen die geen werk kunnen vinden. Maar vooral in de arme landen, waar geen vangnet is dat een behoorlijk inkomen garandeert als men werkeloos raakt.

Wat dit betekent, geeft onderstaand gedicht van Pedro Contreras uit Guatemala weer. Het heeft het karakter van een Psalm: ondanks alle nood en vertwijfeling, stel ik mijn hoop op God. Hem laat ik niet los!

GEBED VAN EEN WERKLOZE

Zie mij hier, God,
ik ben werkeloos;
hoeveel monden moet ik niet voeden!
Zie toch, hoe mijn burens me uitlachen,
als ik mijn toevlucht zoek bij U.

Dat hoongelach zou ik niet moeten nemen,
maar helaas, ik kan het niet vermijden.
Voor mijn omgeving is mijn
vriendschap een belediging.
Wilt U mij helpen vandaag
nu ik tot U kom en bid?

Nog maar een week heb ik de tijd
om mijn vele schulden te betalen.
Strek Uw arm over mij uit, God,
opdat mijn geloof niet bezwijkt
en mij de hoop niet in de schoenen zinkt.

Niet alleen om voor mijzelf te bidden,
God, kom ik vandaag tot U.
Ik vraag U, help alle mensen overal op aarde
die werkloos zijn
en geen uitzicht hebben.

Ik bid U ook niet uit gemakzucht.
Geen macht hoef ik, geen luxe of grote rijkdom.
Ik vraag u slechts mijn nood een beetje te verlichten.
Help ons, God, op grond van Uw beloften.

Ik wacht op U, stel me niet teleur.
Op U vertrouw ik,

alles wat U stuurt zal ik aanvaarden.
Mijn hart vertrouwt U.
Amen

Pedro Contreras, Guatemala
Uit: Missieinteractie, mei 2005

SV
Uit: Parochieblad St. Andreasparochie, nr. 54, 30 april 2005