

IN MEMORIAM PATER PLETTERS

Op zaterdagavond 11 juni 2005 is in het verpleeghuis Huize St. Joachim en Anna te Nijmegen overleden pater Pletsers, lid van de congregatie Priesters van het H. Hart van Jezus. Hij werd geboren in 1934 in Maastricht en in 1963 priester gewijd te Nijmegen. In de eerste jaren na zijn priesterwijding was hij godsdienstleraar. Daarna pastor in Ubach over Worms en conrector van een verpleeghuis in Maastricht. In 1991 verhuisde hij naar Oss waar hij als pastor actief was in de H. Geestkerk in Oss en ook in de nabijgelegen buurtparochies. In 2003 vierde hij zijn 40-jarig priesterjubileum in Oss en kwam in september van dat jaar in onze pastorie in Weurt wonen.

Hier in onze Andreaskerk heeft hij regelmatig de H. Eucharistie gecelebreerd en andere pastorale taken verricht. Ook bezocht hij onze zieken in het ziekenhuis. Volgens een herdenkingsbericht deze week in het Brabants Dagblad wordt hij door zijn voormalige pastoor getypeerd als een sociaalvoelend, betrokken mens die voor iedereen klaar stond. "Als je iets nodig had, dan zat hij bij wijze van spreken al in zijn auto om het voor je te gaan halen." Ook heeft hij zich jarenlang ingezet voor een succesvolle afronding van een asielpcedure voor een gezin uit Kosovo, die hij ook regelmatig onderdak heeft verleend. Verder zette hij in zijn eentje allerlei hulpacties op voor de allerarmsten in Polen, een land waar hij graag vertoefde en veel vrienden had.

In maart j.l. openbaarde zich een slopende ziekte bij hem en na een verblijf in het ziekenhuis werd hij opgenomen in Huize St. Joachim en Anna, waar hij liefdevol werd verpleegd. Hier hebben veel van onze parochianen hem bezocht. Voor elk bezoek was hij dankbaar.

Zijn medepaters omschrijven hem als een "toegewijd priester, sociaal bewogen, met een gouden hart, maar vaak nauwelijks te stoppen in zijn impulsieve acties".

Op woensdagavond 15 juni hebben we tijdens een Avondwake, verzorgd door het Dames- en Gemengd Andreaskoor, pater Pletsers herdacht. Op donderdagmorgen 16 juni hebben we afscheid van hem genomen tijdens een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Geest in Oss. Zijn wens was dat ons Gemengd Koor samen met het koor van Oss de uitvaartgezangen zou uitvoeren.

Onze parochie is pater Pletsers zeer erkentelijk wat hij voor ons gedaan heeft. Wij zullen hem blijven herinneren als een goed mens en priester. Dat hij moge rusten in vrede.

Het Parochiebestuur (SV)

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie, nr.60, 18 juni 2005