

U ZOEKT MIJN HART



De Psalmen vormen een essentieel onderdeel van onze liturgie. Elke zondag zingen we een psalm die aansluit bij de lezingen van dat weekeinde. In totaal kent de bijbel 150 psalmen die betrekking hebben op menselijke belevingen van lief en leed, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, lijden en geluk, leven en dood. In de psalmen wordt aangrijpend verwoord hoe de gelovige mens reageert op Gods spreken en handelen in deze levenssituaties. Centraal staan menselijke ervaringen met het mysterie van God. Omdat mensen in deze psalmen eeuwenlang hun verbondenheid met God hebben uitgedrukt, bidden en zingen we ze nog steeds. Ze hebben de eeuwen overleefd. Nog steeds dienen ze als contactmiddel tussen God en de mens. Ze ontstonden in de gemeenschap van het volk Israël met Jahwe zoals opgetekend in het Oude Testament. Ze hebben een nieuwe klank en betekenis gekregen in onze hedendaagse liturgie.

De meeste psalmen zijn lofprijzingen waarin twee fundamentele gevoelens worden uitgedrukt: die van klacht, smeking, vertrouwen enerzijds en die van dank en lof anderzijds. Als een mens zich ongelukkig voelt richt hij zich klagend en smekend tot God, vertrouwend op Zijn liefde en trouw. Na de verhoring geeft de mens uiting aan zijn waardering in een dankgebed. Dat danklied loopt uit op het voornemen om met anderen te getuigen van Gods goedheid. Zo groeit dankbaarheid uit tot een levenshouding van waardierend openstaan voor God.

Iedere mens heeft liefde nodig. Iedereen wil door de ander erkend en gewaardeerd worden. Maar in dat verlangen naar liefde, gaat uiteindelijk schuil het verlangen naar het Oneindige, naar God. Het gaat om het verlangen dat zich niet uitput. Het is geen verlangen naar bevrediging door concrete objecten, zoals rijkdom, macht of bevrediging van lichamelijke lustgevoelens, maar een verlangen dat ons overstijgt, dat groter is dan onszelf. In ieder mens schuilt een verlangen naar dat Oneindige, hoe we het ook noemen willen. Juist doordat dat verlangen niet bevredigd kan worden, blijft het als verlangen bestaan:

God mijn God, naar U blijf ik zoeken,
mijn ziel dorst van verlangen naar U. (Psalm 63)

Afgelopen zondag, op het feest van St. Willibrord, hebben we als koor Psalm 63 gezongen, een van de mooiere psalmen. Ook hierin wordt getuigd van een openstaan voor Gods liefde en vertrouwen:

Waart Gij niet immer mijn hulp?
Onder Uwer vleugelen schaduw
heb ik mijn jubel gezongen:
U zoekt mijn hart, U hangt het aan.
Uw hand zal mij vast blijven houden.

We hopen nog lang dit soort psalmen met u te mogen zingen.

Het Gemengd Koor (SV)

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 76, 3 december 2005