

HET JAAR 2005

Het jaar 2005 zal in onze parochie te boek staan als het jaar van de uitslaande brand in de pastorie op 7 september. Hierbij is zo goed als de gehele inventaris verloren gegaan. Ook de prachtige oude kazuifels van het begin van de vorige eeuw. Experts hebben verklaard dat ze als verloren moeten worden beschouwd. Voor iedereen is de brand in de pastorie nadelig geweest. We verloren onze vaste vergaderruimten. De gastvrouwen, de redactie van het parochieblad, de drukkers en de hoveniers verloren hun vaste plek en moesten uitwijken naar elders. Gelukkig heeft het Klooster der Maristen ons direct onderdak verschaft waarvoor we erg dankbaar zijn. De onderhandelingen met de verzekering, de architect, de aannemer en de bouwcommissie van het bisdom en de gemeente zijn nu zo ver gevorderd dat begin 2006 met de herbouw kan worden begonnen.

Ook dit jaar zijn we er in geslaagd om op zaterdag en zondag in onze parochiekerk een Eucharistieviering te celebreren. Ook hier hebben we veel steun gehad van de paters Maristen, met name van pater Jan Sniijders. S. Maar ook de andere priesters willen we bedanken voor hun inzet voor onze Andreasparochie, namelijk J. de Waal, J. Volkers, J. Verbeek, J. Leo en vicaris-generaal W. van Meijgaarden. Zij hebben ons voortreffelijk geholpen. Niet alleen bij de Eucharistievieringen maar ook bij de doop- en uitvaartplechtigheden, waarbij ook vernoemd mag worden pater A. Blommerde. Ook danken we de koren die met hun gezang deze vieringen hebben opgeluisterd. Voor het samenstellen van het rooster voor de Eucharistievieringen heeft EM zich belast. Dit was niet altijd even gemakkelijk en we zijn haar zeer erkentelijk dat ze zich zo voortreffelijk van deze taak gekweten heeft.

Met ingang van 1 januari kunnen we weer beschikken over een vaste pastor in deeltijd, namelijk Jan de Waal. We zijn blij met zijn komst. Zijn ideeën met betrekking tot de parochie zal hij in de loop van 2006 geleidelijk ontvouwen. Vicaris-generaal W. van Meijgaarden blijft voorlopig onze waarnemend-pastoor.

Dat de parochie ook in 2005 het goed gedaan heeft, is natuurlijk te danken aan al die vrijwilligers die zich hiervoor met hart en ziel inzetten. Voor en achter de schermen is weer veel werk verzet. Van een paar mensen hebben we afscheid moeten nemen ook al blijven ze zich nog voor onze parochie inzetten. Voor EM zat haar tijd na 8 jaar in het parochiebestuur er op. LG heeft na 18 jaar trouwe inzet haar taak als gastvrouw beëindigd. Een lange tijd van trouwe dienst. Ze is ook nog lid van de werkgroep Bloemendames. De parochianen zijn beide dames veel dank verschuldigd.

Dit is het laatste parochieblad van dit jaar. Wij danken iedereen die zich voor het welzijn van onze parochie heeft ingezet en we hopen dat iedereen weer met dezelfde moed en energie verder gaat in 2006. In onze onderlinge dienstbaarheid aan ons geloof voelen we ons verbonden. Voor iedereen: een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Het Parochiebestuur(SV)

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie, nr.79, 24 december 2005

ADVENT: BEGIN VAN EEN NIEUW KERKELIJK JAAR

Na het feest van Christus Koning afgelopen zondag, begint nu de Adventstijd. De Advent zijn de eerste vier weken voorafgaand aan het Kerstfeest. Het woord 'advent' komt van het Latijnse 'adventus' dat zoveel als komst betekent. Advent is de periode als voorbereiding op de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God (hoogfeest van Kerstmis). Iedere zondag van de Advent heeft zijn eigen inhoud:

- Eerste zondag: verwachting van de wederkomst van Jezus
- Tweede en Derde zondag: de bekeringsoproep van Johannes de Doper en daarmee de verwachting van de komst van de Heer
- Vierde zondag: Rol van Maria. Met haar uitzien naar de geboorte van Jezus.

In onze kerk hangt een adventskrans om de advent te begeleiden. Iedere zondag wordt een van de vier kaarsen op de krans aangestoken.

Op de eerste zondag van de Advent begint ook een nieuw kerkelijk jaar. Zoals er een kalenderjaar of een schooljaar is, zo kent de katholieke kerk het kerkelijk of liturgische jaar. In de loop van een jaar wordt in de liturgie alles wat God voor de mensen heeft gedaan, herdacht en/of gevierd.

In de liturgische kalender worden A, B en C-jaren onderscheiden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is een lezingencyclus van drie jaren ingesteld. Hierdoor wordt het mogelijk een groter deel van de H. Schrift te lezen. In het A-jaar staat vooral het evangelie van Matteüs centraal. In het B-jaar het evangelie van Marcus en in het C-jaar het evangelie van Lucas. Teksten uit het Johannes-evangelie worden op geschikte momenten in deze drie jaren ingelast. In november 2004 is het A-jaar begonnen. Nu op deze eerste zondag van de Advent, 27 november 2005, begint het B-jaar, waarin vooral gelezen wordt uit de teksten van het Marcus-evangelie, aangevuld met teksten uit het evangelie van Johannes.

In grote lijnen is het liturgische jaar te verdelen in drie perioden. Twee daarvan zijn veruit de belangrijkste: de Kerstkring en de Paaskring. Beide bestaan uit de hoogfeesten zelf en vanwege het belangrijke karakter kennen ze een langere voorbereidingstijd.

De kerstkring is de eerste periode van het jaar. De kring begint op de eerste zondag van de Advent tot de zondag na Driekoningen in januari.

De Paaskring is de volgende periode. De kring begint ruim drie weken voor Aswoensdag, loopt via Pasen tot aan Pinksteren. Het feest van Pasen werd verlengd om de vreugde van Pasen uit te zingen.

De derde periode is de tussenliggende periode tussen Pasen en Kerst en loopt van de zondagen na Pinksteren tot aan de Advent.

SV (Bron: www.isidorusweb.nl)