

TOCH MIS IK IETS

Contact met elkaar zoeken, even bijpraten. Overal op straat zie je dat gebeuren. Dit contact verloopt via 'het mobieltje'. Dit apparaat is in het straatbeeld niet meer weg te denken.

Ook in het gebouw waar ik werk, staan op de gangen jongeren te bellen. Maar vooral 'tieners en twintigers' maken er druk gebruik van. Een blik op het schoolplein of universiteitsterrein laat dit duidelijk zien. Mensen kunnen niet zonder elkaar. Ze zoeken steun, liefde, vriendschap en bevestiging bij elkaar.

Ieder mens zoekt naar antwoorden op vragen die het leven ons stelt. In dat contact met mensen kun je die antwoorden vinden. Sommigen richten deze vragen tot God. Ook jongeren. Dit blijkt wel uit de overweldigende belangstelling van voornamelijk jongeren bij het overlijden van de vorige paus.

Deze contacten via mobielbellen of internet kunnen oppervlakkig zijn, maar soms ook diepgaand.

Ook in deze contacten worden vragen gesteld over de zin van ons leven, misschien niet bewust maar toch...

Hoe schoolkinderen en tieners met deze vragen omgaan heeft Marcel Zagers treffend verwoord in het volgende gedicht:

IK VIND HET BEST

Ik vind het best, ik vind het best
als je niet komt maar sms-t
of als je op het internet
een leuk gesprekje met me chat.

Ik bel mobiel, dan ga ik snel
naar www cool punt en el,
kijk of ik nieuwe mailtjes heb
en surf weer verder op het web.

Als ik voor school iets weten moet
zoek ik bij Google: altijd goed.
Ik doe een spreekbeurt digitaal,
ik kan het, kan het allemaal

En als ik mij een keer verveel
speel ik een wedstrijd virtueel.
Als ik niet win, klik ik op stop
en start het spel opnieuw weer op.

Toch mis ik iets, toch mis ik iets.
Soms wil ik niets, alleen maar niets.
dan dromen dat er vrede komt.
Of denk ik, zeg ik nu iets stoms?

Marcel Zagers

Uit: *De Roerom*, november 2004.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie, nr. 59, 11 juni 2005.