

HET EVANGELIE VAN MARCUS



De vorige week hebben we melding gemaakt van het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Dit nieuwe jaar begint op de eerste zondag van de Advent. We hebben nu te maken met een B-jaar. Dit wil zeggen dat in de liturgie van dit jaar het evangelie van Marcus centraal staat. Bij dit evangelie kunnen we de volgende vragen stellen: wie heeft het geschreven, wanneer is het geschreven, voor wie is het geschreven en waarom is het geschreven?

Van de auteur weten we niet met zekerheid wie het is. De naam Marcus wordt verschillende keren in het Nieuwe Testament genoemd. Waarschijnlijk wordt hiermee de evangelist bedoeld. Deze Marcus blijkt relaties te hebben gehad met Petrus en Paulus. Het is heel goed mogelijk dat dit evangelie stamt uit de kring rond Petrus. In ieder geval is Marcus een belangrijke figuur geweest.

Van de vier evangeliën is dat van Marcus het oudste. Het is geschreven rond 70 na Christus, in de tijd van de apostelen. De evangelisten Matteüs en Lucas kenden het evangelie van Marcus en hebben er gebruik van gemaakt. De volgorde die Marcus aanhoudt bij het beschrijven van het leven van Jezus wordt ook door Matteüs en Lucas aangehouden, aangevuld met eigen getuigenissen.

Het evangelie is geschreven voor niet Joodse lezers. Dit blijkt uit het gebruik van allerlei Hebreeuwse en Aramese begrippen die door Marcus worden vertaald en toegelicht. Hiervan getuigen twee voorbeelden die iedereen min of meer kent. Het eerste voorbeeld betreft het verhaal van de genezing van het dochttertje van Jairus. Jezus wekt het meisje tot leven: "Hij pakte het kind bij de hand en zei haar: "Talita koem." In vertaling betekent dat: Meisje, ik zeg je, sta op." (Mc 5, 41). Het andere voorbeeld betreft de plaats waar Jezus gekruisigd werd: "Ze brachten Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met Schedelveld." (Mc 15, 22)

Marcus heeft zijn evangelie geschreven om te laten zien dat Jezus de Messias is. Alle aandacht is gericht op wie Jezus was. Zo vraagt Jezus bijvoorbeeld aan zijn leerlingen wie Hij is: "Hij vroeg hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde hem: 'U bent de Messias'. (Mc 8,29). Ook de vele wonderen van Jezus worden beschreven om te laten zien dat Jezus de Christus is. Verder maakt hij duidelijk dat de Mensenzoon gekomen is om te lijden, te sterven en te verrijzen. In het lijden wordt zichtbaar dat hij de Zoon van God is. Als de Romeinse bevelhebber ziet hoe Jezus sterft aan het kruis zegt hij: "Inderdaad, die man was de Zoon van God." (Mc 15, 39).

Aanstaande zondag, de 2^{de} Zondag van de Advent, maakt Marcus aan de hand van het optreden van Johannes de Doper ons duidelijk dat we in deze tijd van voorbereiding op het Kerstfeest ons dienen voor te bereiden "op de weg van de Heer, maakt zijn paden recht". Tevens maakt Johannes duidelijk wie hij zelf is en wie Jezus is: "Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest." (Mc 1, 7-8)

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 76, 3 december 2005