

Thema Heiligdomsvaart Maastricht 2004
'WIJ ZIJN DE TIJD'

Het thema van de zevenjaarlijkse heiligdomsvaart die in juli in Maastricht wordt gehouden, luidt dit jaar: 'Wij zijn de tijd'. Het zijn woorden van de heilige Augustinus (circa 400 na Chr.). Ze sporen ook mensen van nu nog aan om betrokken te zijn bij de mensen en ontwikkelingen in hun eigen omgeving. We zijn niet geroepen om de tijd afwachtend of onverschillig aan ons voorbij te laten trekken. Als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar is elke mens tijdens zijn verblijfstermijn hier op aarde geroepen er wat van te maken. Ieder met zijn persoonlijke talenten, alleen, of nog beter: in gemeenschap, samen met elkaar.

Augustinus beschreef het in een preek ooit als volgt:

Wij zijn de tijd

De mensen zeggen: de tijden zijn slecht,
de tijden zijn zwaar.
Laten we goed leven
en de tijden zullen goed zijn.
Want de tijd, dat zijn wij,
en zoals wij zijn,
zo zullen de tijden zijn...
Waarom zijn wij bedroefd
en maken wij ons beklag bij God?
Men zegt: omdat de wereld slecht is...
Maar wat is een slechte wereld?

Toch niet de hemel
of de aarde of het water?
Toch niet de vissen
of de vogels of de bomen?
Die zijn alle goed.

Maar slechte mensen
maken de wereld slecht.
En goede mensen
maken de wereld goed.

Augustinus: Preek 80,8 (PL 34,498)

www.bisdom-roermond.nl

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 23, 3 juli 2004