

EEN RAADSEL IN ZILVER ONTCIJFERD

In 1979 vonden archeologen in een graf vlak bij Jeruzalem twee heel dun opgerolde zilveren plaatjes. Ze waren 2,75 lang en 1,1 cm breed. Het duurde drie jaar voordat deze plaatjes uitgerold konden worden. Op deze plaatjes stonden enkele krassen. Met behulp van moderne computer- en foto-technieken is pas ontdekt dat het hier gaat om heel oude Bijbelse teksten, van wel 3000 jaar oud. Het bleek te gaan om een zegen die de Heer aan Mozes gaf voor zijn volk en die te vinden is in het boek Numeri (6:24-26):

Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat
over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren
en u vrede schenken.

Deze zegenbede werd waarschijnlijk 3000 jaar geleden op het lichaam gedragen. Het is het oudste object met een bijbelse inscriptie. Door deze vondst blijkt het Oude Testament ouder te zijn dan oorspronkelijk gedacht.

Deze zegenbede komt in verschillende varianten voor. Eén van deze varianten wordt gebruikt in de Avondwake die in onze parochie wordt gehouden. Als afsluiting wordt gebeden:

De Heer zegene ons en bescherm ons.
Hij moge zich aan ons voordoen
als een God die naar ons omziet.
Hij moge ons Zijn gezicht laten zien
en ons zijn vrede geven.

Eén andere versie vinden we in de Gezangen voor Liturgie (GvL 344) die we in onze kerk gebruiken. Aan het einde van de hoogmis wordt regelmatig gezongen:

De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over U,
en geve u vrede.

De gevonden zilveren plaatjes, teer en kostbaar, bevatten een inspirerende boodschap die eeuwenlang is doorgegeven. Zij bevatten Gods woord tot ons – toen en nu. Van deze woorden gaat een zegende kracht uit en zijn daarom zijn ze opgenomen in onze liturgie.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 32, 16 oktober 2004