

ONZE HOVENIERS

Een hovenier is iemand die in de tuin werkt. Een goede hovenier heeft aandacht en zorg voor de groei en bloei van bomen, struiken, planten en bloemen die in de tuin staan. Ook in de Bijbel komen we de figuur van de hovenier tegen. Op Paasmorgen haast Maria Magdalena zich in alle vroegte naar het graf van Jezus en ziet dat de steen voor de opening van het graf is weggehaald. Nadat zij in grote haast enkele leerlingen van Jezus er bij heeft gehaald die vervolgens naar binnen gaan, staat Maria buiten bij het graf in de tuin te huilen. Als ze een blik in het graf heeft geworpen en zich vervolgens omdraait ziet ze iemand staan en denkt dat het de hovenier of de tuinman is. Maar het is Jezus zelf en nadat Hij enkele woorden met Maria gewisseld heeft, herkent ze Hem. Vervolgens zegt ze tegen iedereen die het horen wil: "Ik heb de Heer gezien".

In onze parochie zijn ook hoveniers aanwezig. Het is een groep vrijwilligers die elke donderdagmorgen bij elkaar komt om ons kerkhof en de tuin van de parochie te verzorgen. Dat doen deze vrijwilligers met veel inzet en liefde. Daarom ligt ons kerkhof er zo mooi bij. Mensen die hun dierbaren op dit kerkhof, in onze "parochietuin", hebben liggen zijn daar zeer dankbaar voor. Hun lieve doden worden niet vergeten. De hoveniers planten, wieden, snoeien en harken opdat met recht kan worden gesproken van een "erebegraafplaats". Ook knappen ze regelmatig klusjes op in de kerk en pastorie. Het zijn vaklui. Men doet nooit tevergeefs een beroep op hen. Op ons kerkhof zie je daarom, omdat het zo goed onderhouden wordt, mensen door de week en zondags stil staan bij hun dierbaren. Ze worden niet vergeten. Door de zorg van de hoveniers komt iedereen hier in deze wel verzorgde omgeving geheel tot rust.

Wij als parochie mogen blij zijn met onze hoveniers en dankbaar voor het vele werk dat ze doen. Koren horen je; voorgangers, acolieten, lectoren, misdienaars, koster en anderen zie je. Maar de hoveniers niet. Het zijn mensen die achter de schermen in stilte hun werk verrichten. Dienstbaar zijn, dat is het enige dat voor hen telt en af en toe een dankbaar woord voor hun werk en inzet. We zijn trots op onze hoveniers.

Maar er zijn meerdere mensen die je niet hoort en ziet, en die ook achter de schermen belangrijk werk doen voor onze parochie. Maar daarover een volgende keer.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 29, 25 september 2004