

ONZE DRUKKERS

In het afgelopen weekeinde heeft tijdens de eerste lezing de profeet Habakuk tot ons gesproken. Hij beklagt zich dat God niet luistert terwijl overal om hem heen onrecht geschiedt. “Waarom moet ik leven temidden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder tweedracht?” Maar dan zegt de Heer tegen hem: “Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen”. Het visioen dat ons dan wordt voorgehouden is: “Geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw”.

Het visioen moet op schrift worden gesteld, worden verspreid zodat iedereen het vlug kan lezen. In onze parochie zijn dat onze drukkers, mensen die voor de vermenigvuldiging van het parochieblad zorgen. Elke donderdagmorgen komt deze groep in de pastorie bij elkaar om het vormgegeven parochieblad (waarover later meer) te drukken. Zij zorgen voor het opstarten van de machine en de afstelling van het drukproces. Zij bewaken ook de kwaliteit en de gelijkvormigheid van het gedrukte product. Als dit goed wordt bevonden, worden de blaadje gevouwen en soms gesneden en voorzien van een inlegblad. Ook worden regelmatig folders of collectezakjes voor goede doelen in het parochieblad gestopt. Daarna wordt een aantal parochieblaadjes op een stapeltje gelegd, geteld en van een banderol voorzien met een straatnaam er op. Tot slot worden al deze pakketjes in het kastje bij de deur van de pastorie gelegd waar ze later door bezorgers (waarover later ook meer) worden opgehaald en huis aan huis in Weurt worden verspreid. Zo kan iedere parochiaan zich op de hoogte stellen van het wel en wee van de parochie.

Dat de parochie elke week een parochieblad kan uitbrengen is heel bijzonder. Er zijn weinig parochies die dat kunnen of doen. Dit wekelijks uitbrengen kan alleen doordat er vrijwilligers zijn die dit mogelijk maken. Ook is het mogelijk bij hen misboekjes of doopboekjes te laten maken. We mogen trots zijn op onze drukkers die elke week het drukwerk van de parochie verzorgen. Ook zij werken achter de schermen en geven zich belangeloos omdat ze hun werk zinvol vinden. Wij als parochianen mogen dankbaar zijn dat ze er zijn. Hun werk verdient groot respect. Op donderdagmorgen om klokke tien drinken ze samen met de hoveniers koffie, gezet door een van de gastvrouwen. De mensen van binnen en buiten ontmoeten elkaar en wisselen in gezelligheid ervaringen uit.

Naast de drukkers zijn er nog andere parochianen die achter de schermen werken voor de parochie en dienstbaar en onmisbaar zijn. Maar meer daarover een volgende keer.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie nr. 31, 9 oktober 2004