

## ONZE BLOEMENDAMES

Wanneer we iemand dank willen zeggen, geven we bloemen. Niet zomaar bloemen, nee bloemen die met zorg zijn uitgekozen en die passen bij de tijd van het jaar. Toen Salomo aan de bouw van zijn tempel begon, gebruikte hij voor de inrichting niet alleen goud, koper en brons, maar ook allerlei bloemversieringen en bloemen. Voor het allerheiligste was niets te goed. Ook in onze kerk worden de vieringen opgeluisterd met bloemen die met zorg gekozen en gerangschikt zijn. Daar zorgen onze bloemendames voor. Zij versieren het hoofdaltaar en de zijaltaren. En in de mei- en oktobermaand wordt het Mariabeeld rijkelijk versierd. Meestal valt het ons parochianen niet op dat er bloemen staan. Zo gewoon vinden we dat vaak. Maar dat is het niet. De bloemendames spenderen veel tijd aan hun versieringen en in sommige perioden dient er heel wat werk verzet te worden. Bijvoorbeeld met hoogfeestdagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Bij het versieren van de kerk hoort niet alleen het plaatsen van verse bloemen, maar ook het verwijderen van de uitgebloeide bloemen en het schoonmaken en het onderhoud aan de vazen. We mogen als parochie blij zijn dat deze dames er zijn en achter de schermen hun werk doen. Want wie kent ze? Zij maken onze kerk tot een mooie kerk en de vieringen tot verzorgde vieringen. God is dankbaar voor deze bloemen die hij zelf geschapen heeft en Hij weet hoe mooi bloemen kunnen zijn. Ze zijn mooier dan de mooiste kleren van koning Salomo. Want bij Lucas kunnen we lezen dat Jezus zegt:

Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien.

Ze werken niet en weven niet.

Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister  
niet gekleed als een van hen.

Eigenlijk wil Jezus met deze woorden zeggen: maak je niet al te veel zorgen over de dagelijkse dingen, maar houdt voor ogen wat belangrijk is in deze wereld. Niet alleen in deze wereld maar vooral in je eigen leven. "Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding". Bloemen brengen eer aan God, zoals ze daar staan op het veld en zoals ze daar staan in onze kerk. Verzorgd door onze bloemendames.

SV

Uit: Parochieblad St. Andreasparochie, nr. 37, 24 november 2004