

## De lezingen van het Paasweekeinde



Met Pasen staan de lezingen in het teken van de verrijzenis van Jezus en het bezoek van de vrouwen aan het lege graf.

De Paaswake begint met de intocht van de Paaskaars in het donker onder het zingen van het lied 'Gij die groepen hebt Licht en het licht werd geboren'. Hierna volgen twee lezingen uit het Oude Testament. De eerste lezing is genomen uit *Genesis* met het scheppingsverhaal, gevolgd door Antwoordpsalm 104: 'Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw'. Als het vuur en het licht is binnengebracht, weerklinkt de Paasjubelzang: 'Laat juichen, heel het koor van Gods gemeente'. Hierna volgt de tweede lezing genomen uit *Exodus* met de bevrijding uit de ballingschap uit Egypte via de doortocht door de Rode Zee, gevolgd door Antwoordpsalm 150:

'Alles wat adem heeft love de Heer'.

Na de zegening van het doopwater volgt de Litanie van Alle Heiligen en de hernieuwing van de doopbelofte, gevolgd door het lied 'De steppe zal bloeien'. In de evangelielezing volgens *Marcus* krijgen de vrouwen op Paasmorgen te horen: "Schrikt niet, want Jezus, die jullie zoeken, is verrezen." Op Paaszondag vertelt Petrus (uit de *Handelingen der Apostelen*) dat Jezus is verrezen en dat de apostelen de opdracht hebben gekregen aan iedereen uit te leggen dat Jezus door God is aangesteld "als rechter over de levenden en de doden". In de evangelielezing (volgens *Johannes*) zegt Maria Magdalena tegen Petrus en zijn metgezel: 'Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.' Daarop gaat Petrus en graf binnen en daarna de andere leerling: 'Hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.'

Op Paasmaandag horen we Petrus (uit de *Handelingen*) opnieuw zeggen dat God Jezus heeft laten verrijzen en dat de leerlingen van Jezus daarvan kunnen getuigen. In de evangelielezing (volgens *Matteüs*) horen we hoe Jezus aan de vrouwen verschijnt, die een bezoek brengen aan het lege graf. (Foto: Koorraam 6 uit onze Andreaskerk)