

## Lezingen Hemelvaart van de Heer



In de eerste lezing uit de *Handelingen der Apostelen* deelt Lucas ons mee dat hij in zijn eerste boek alles opgeschreven heeft wat Jezus gedaan en geleerd heeft. Aan zijn apostelen heeft Hij de kracht beloofd van de heilige Geest om van Hem te getuigen 'in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot aan het einde der aarde'. Toen Hij dit gezegd had werd Hij 'ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen'. Terwijl zij omhoog keken, stonden twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat ge daar naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Efese vraagt de apostel aan de God van Jezus Christus voor zijn volgelingen om de Geest van wijsheid en openbaring om Jezus Christus waarachtig te kennen. 'Alles heeft God onder Zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles'.

In de evangelielezing volgens *Lucas* neemt Jezus zijn leerlingen mee naar buiten en zegent hen. 'En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen en Hij werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug'.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 47: 'God voer omhoog bij gejuich als bazuinen'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Gaaf dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer; Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld'.

(Foto: Detail uit koorraam 6 Andreaskerk Weurt)