

Feest van H. Gerardus Majella (16 oktober)



Voor de Eucharistieviering rond de heilige Gerardus Majella, waarbij de regionale begeleiders voor de bedevaart naar Wittem in onze kerk bijeenkomen rond het beeld van deze heilige, zijn de lezingen als volgt.

De eerste lezing is genomen uit de brief van de apostel *Paulus* aan de christenen van Filippi waarin hij meedeelt dat voor hem alles draait om Jezus Christus. Daarom heeft hij al het andere opgegeven. 'Alles wat ik vroeger belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos... God ziet mij als een goed mens omdat ik geloof. Doordat ik geloof in Christus, mag ik bij Christus horen, en zal ik gered worden' (BGT).

In de evangeliëlezing volgens *Johannes*, kondigt Jezus zijn afscheid aan. 'Het moment is gekomen dat de Mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal krijgen. Luister heel goed naar mijn woorden: Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op. Bedenk daarom: Als je je leven het allerbelangrijkst vindt, dan zul je het voor altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zul je het eeuwige leven krijgen. Als je mij wilt dienen, volg mij dan... Als je mij dient, zul je eer krijgen van de Vader' (BGT).

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 19: 'Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven'. Als slotlied zingen we het Gerardus' feestlied: 'Gerardus, heilige broeder, U zij ons lied gewijd, die nederig hier op aarde, nu hoog verheven zijt!'

(BGT = Bijbel in Gewone Taal)