

## Lezingen van dit weekeinde (Drievuldigheidszondag)

Op het feest van de H. Drie-Eenheid horen we dat het goed is Gods voorschriften te onderhouden, want dan zal het ons goed gaan. In de eerste lezing uit *Deuteronomium* zegt Mozes dat God zijn volk met grootse daden en tekenen heeft bijgestaan en het bevrijd heeft uit de slavernij. 'Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat JHWH, uw God, u geven zal'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome benadrukt de apostel dat 'allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God... Maar als wij kinderen zijn dan zijn we ook erfgenamen van God'.

In de evangelielezing volgens *Matteüs* zegt Jezus tegen zijn apostelen om alle volkeren tot Zijn leerlingen te maken en hen te leren alles te onderhouden wat Hij hen bevolen heeft. 'En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld'. Het is tevens de laatste zin uit het evangelie van Matteüs.

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 33: 'Uw genade, Heer, zij over ons, gelijk wij U hoopvol verbeiden.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God die is, die was en die komt.'