

De lezingen van dit weekeinde (Doop van de Heer)

Dit weekeinde staat centraal de doop van de Heer in de rivier de Jordaan. De profeet *Jesaja* laat de Heer zeggen: 'Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep. Hij roept niet, Hij schreeuwt niet en op straat verheft Hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal Hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid zal Hij gerechtigheid laten stralen'.

In de tweede lezing uit de *Handelingen der Apostelen* neemt Petrus het woord en zegt: 'Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is'.

In de evangeliëlezing volgens *Lucas* laat Jezus zich in de Jordaan dopen door Johannes de Doper. Op het moment dat Jezus gedoopt en aan het bidden is, wordt de hemel geopend en daalt de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer en er klinkt een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde".

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 29: 'God zegent zijn volk met vrede'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem'.