

Lezingen van dit weekeinde (Feest van Christus Koning)

In de eerste lezing uit het boek 2 *Samuël* vragen alle stammen van Israël aan David om hun koning te worden. David voelt zich hiervoor eigenlijk niet bekwaam genoeg, maar omdat het de wil van God is, stemt hij toe. 'En David sloot met hen een verbond ten overstaan van de Heer en zij zalfden David tot koning over Israël'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Kolosse schrijft de apostel dat met Christus alles is begonnen, 'Christus heeft ons laten zien wie God is, door hem werd God zichtbaar. Met Christus is de schepping begonnen. God heeft Christus alles laten maken: alles in de hemel en alles op aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen. Ja, zelfs alle hemelse machten en krachten. Alles is door Christus gemaakt, en alles bestaat om hem te dienen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen. Alles is op hem gericht...God wilde zelf aanwezig zijn in Christus' (BGT).

In de evangelielezing volgens *Lucas* zegt één van de twee misdadigers die tegelijk met Jezus worden gekruisigd: 'Hij heeft niets onwettigs gedaan', wij wel, maar Hij niet. En hij zegt: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt'. Jezus antwoordt: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 122: 'Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden: wij gaan op naar het huis van de Heer' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Gezegend de Komende in de Naam des Heren; geprezen het komende Koninkrijk'.

Dit is de laatste zondag van het liturgisch kerkelijk C jaar.

(BGT: Bijbel in Gewone Taal)