

De lezingen Feest van Allerheiligen



Op 1 november vieren we het feest van Allerheiligen. In de kerk is schitterend afgebeeld waar de eerste lezing, genomen uit het boek *Openbaring* van Johannes, over gaat. Op de schildering in de kerk, op het gewelf boven het priesterkoor, staat het Lam Gods, omgeven door aanbiddende engelen. Deze engelen zingen de lofzang die we wekelijks in de Eucharistie zingen of bidden: 'Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen'. Het

Lam Gods vinden we ook terug in het Agnus-Dei-gebed: 'Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.'

De tweede lezing, genomen uit de eerste brief van *Johannes*, zegt ons dat wij kinderen van God genoemd worden en dat we dat ook zijn. Maar de wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat de wereld Hem niet erkend heeft.

De evangelielezing volgens *Matteüs* bevat de beroemde Bergrede van Jezus. Hier beantwoordt Jezus de vraag: wie zijn zalig? Zijn antwoord luidt: Zalig zijn de armen van geest, de treurende, de zachtmoedigen, degenen die hongeren naar gerechtigheid, de barmhartigen, de zuiveren van hart, zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, zij die uitgescholden en vervolgd worden omdat ze in Hem geloven. "Want hun behoort het Rijk der hemelen".

Na de eerste lezing zingen we Antwoordspsalm 24: 'Wie mag bestijgen de berg van de Heer, wie mag staan in zijn heilig domein?' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verkwikking schenken.'