

De vieringen van dit weekeinde (8^{ste} zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit het boek *Jezus Sirach* (oude naam: Ecclesiasticus) wordt ons de raad gegeven: 'Aan de vruchten van de boom erkent men de boomgaard, en aan de woorden van de mens zijn gezindheid. Prijs daarom geen mens voordat hij gesproken heeft, want eerst op grond daarvan kan men een mens beoordelen'.

In de brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte geeft de apostel zijn gemeente de raad: 'Wees standvastig en onwankelbaar en gaat altijd voort met het werk des Heren; gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem niet vergeefs is.'

In de evangelielezing volgens *Lucas* vraagt Jezus aan zijn leerlingen en aan ons: 'Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?...Een boom immers kent men aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slecht mens brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 92: 'Heerlijk is het te loven de Heer, te bezingen Uw naam, Allerhoogste'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord onderhouden; en Wij zullen tot Hem komen'.