

Lezingen van dit weekeinde (7^{de} zondag van Pasen)



De eerste lezing is genomen uit de *Handelingen der Apostelen* en beschrijft de marteldood van Stefanus. Deze ziet vervuld van de heilige Geest Jezus staande aan Godsrechterhand. Als hij dit tegen de omstanders zegt, beginnen deze luidkeels te schreeuwen, slepen hem buiten de stadspoort en stenigen hem. Terwijl ze bezig zijn, bidt Stefanus: 'Heer Jezus ontvang mijn geest' en 'Heer, reken hun deze zonde niet aan'. Hierna sterft hij. In de tweede lezing uit het boek *Openbaring* kondigt Jezus aan dat hij spoedig terug zal keren en aan iedereen zal geven wat hij verdient. 'Ik ben

de Alfa en de Omega (het begin en het einde), de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde'. Iedereen die , mag komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft.

In de evangeliëlezing volgens *Johannes* bidt Jezus tot zijn Vader. "Ik bid voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw boodschap horen. Laat alle gelovigen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt" (BGT).

Na de eerst lezing volgt Antwoordpsalm 118: 'Mijn God, zijt Gij, U wil ik danken, zo waar als ik leef'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer; Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden'.

(BGT = Bijbel in Gewone Taal)

Foto: Detail uit de Triomfboog in de Andreaskerk Weurt