

Lezingen van dit weekeinde (6^{de} zondag van Pasen)



In de eerste lezing uit de *Handelingen der Apostelen* krijgen we te horen dat er in de eerste jaren van het christendom een strijd ontbrand is over de vraag of men zich nu wel of niet volgens Joods gebruik moet laten besnijden. Deze vraag wordt aan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem voorgelegd. De uitkomst is: "De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke: namelijk u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan".

In de tweede lezing uit het boek *Openbaring* beschrijft Johannes hoe de heilige stad van God er uitziet: schitterend als het kostbaarste gesteente, omringd door een hoge muur met twaalf poorten bewaakt door engelen. In de stad is geen tempel "want God is haar tempel" en de stad heeft ook geen licht van zon en maan "want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het Lam".

In de evangeliëlezing volgens *Johannes* meldt Jezus dat, nadat Hij naar zijn Vader is teruggekeerd, zijn Vader de heilige Geest zal zenden. "Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn Vrede geef Ik u".

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 67: 'God, wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen'.

Foto: Detail uit de Triomfboog in de Andreaskerk Weert