

De lezingen van dit weekeinde (6^{de} zondag door het jaar)

De boodschap van de lezingen is deze keer: sluit niemand uit, zoals Jezus niemand uitsluit. In de eerste lezing uit het boek *Leviticus* dient iemand die een huidziekte heeft (melaatsheid) zich te melden bij een priester en hij moet apart wonen zolang deze ziekte duurt. 'Zolang de ziekte duurt is hij onrein, hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.' Dit was niet alleen een gebruik in het oude Israël, maar ook in onze Middeleeuwen als iemand leed aan de pest. Hij werd buiten gesloten. De tweede lezing is genomen uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte. De apostel geeft zijn volgelingen enkele regels voor goed gedrag: 'Als jullie eten of drinken of andere dingen doen, doe dat dan steeds tot eer van God. Gedraag je zo dat de Joden en de ongelovigen respect kunnen hebben voor ons geloof. En breng het geloof van andere christenen nooit in gevaar.' (BGT) In de evangelielezing volgens *Marcus*, geneest Jezus een melaatse als deze Hem daar dringend om vraagt: "Als u wilt, kunt u mij rein maken." Jezus raakt de man aan en zegt tegen hem: "Ik wil het, word rein". Tegelijkertijd zegt Jezus, en dat is typisch voor Marcus, dat de man zijn genezing aan niemand mag vertellen. Maar deze is zo onder de indruk dat hij dat toch doet, waardoor Jezus zich niet meer in de stad kan vertonen, omdat de mensen van alle kanten op hem afkomen.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 32: 'Zalig wiens overtreding vergeven, wiens zonde is uitgewist.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer; wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.'

(BGT = Bijbel in Gewone Taal)