

Lezingen van dit weekeinde (Opdracht van de Heer in de tempel; Maria Lichtmis)

Na de zegening van de kaarsen en de lichtprocessie volgt de eerste lezing genomen uit het boek *Maleachi*. De profeet zegt namens God: 'Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen'. Maar als Hij komt 'wie kan dan de dag van zijn komst verdragen?' Hij komt om te zuiveren zodat de Heer weer op de juiste wijze de vereiste offergaven kan ontvangen.

In de tweede lezing uit de brief aan de *Hebreeën* lezen we dat wij Gods kinderen zijn. 'Jezus is gekomen om de mensen te redden, niet om de engelen te redden. Hij redt ons, de nakomelingen van Abraham. En daarom moest hij een mens worden, precies zoals wij'. Op Hem kunnen wij vertrouwen (BGT).

In de evangelielezing volgens *Lucas* horen we dat Maria en Jozef naar de tempel in Jeruzalem gaan om Jezus aan God op te dragen. Ook wilden zij het voorgeschreven offer brengen: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Bij het betreden van de tempel werden ze opgewacht door de profeten Simeon en Anna. De oude Simeon was een rechtvaardige en vrome man die uitkeek naar de komst van de Messias. Door de heilige Geest kreeg hij ingefluisterd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou zien. Hij nam het Jezuskind in zijn armen en loofde God met de woorden: 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk'.

Na zijn lofzang zijn Maria en Jozef verbaasd over wat er gezegd werd. Simeon zegende hen en voorspelde Maria dat haar kind 'een teken van tegenspraak zal zijn in Israël'. Hierna trad Anna naar voren, hoogbejaard, meer dan tachtig jaar weduwe en altijd in de tempel aanwezig om God te dienen met vasten en bidden. Ook zij bracht hulde aan God en 'sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem'.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 24: 'Wie mag bestijgen de berg van de Heer, wie mag staan in zijn heilig domein?' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël'. Tijdens de Offerande zingen de Lofzang van Simeon: 'Nu is het woord gezegd waarmee, o Heer, uw knecht wordt vrijgekocht in vrede, mijn ogen zijn vervuld van't heil dat Gij onthult en dat Gij doet geschieden' (GvL 157).

(BGT = Bijbel in Gewone Taal).