

De lezingen van dit weekeinde (4^{de} zondag van de Veertigdagentijd)

In de eerste lezing uit het eerste boek *Samuel* horen we hoe de profeet zich vergist in de keuze van een toekomstige koning. 'Die daar voor de Heer is ongetwijfeld zijn gezalfde. Maar de Heer zei tot Samuel: 'Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet: een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart.' Uiteindelijk wordt uit de zeven zonen van Isai (Jesse) David aangewezen. 'Hem moet gij zalven: hij is het.' Zo wordt David, een kleine en eenvoudige schaapherder, onverwachts de leider van het volk.

In de tweede brief van *Paulus* aan de christenen van Efese adviseert de apostel zijn volgelingen te leven in het licht. Vroeger hoorden ze als ongelovige mensen bij het donker, naar nu horen ze bij het licht van de Heer: 'Leeft dan ook als kinderen van het licht. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf 'licht' geworden.'

In de evangelieverhaal volgens *Johannes* geneest Jezus man die blind was van zijn geboorte af. Zijn buren en iedereen die hem vanaf zijn geboorte gekend hadden, vroegen hem wie zijn ogen geopend had. Hij antwoordde: 'De man die Jezus heet, maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: ga naar Siloam en was u. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien.' Omdat Jezus de man op een sabbat had genezen, wat volgens de Joodse wet verboden was, brachten ze Jezus naar de Farizeeën. Die zeiden: 'Die man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat niet.' Zij vroegen aan de blinde man wat hij zelf van Jezus vond. En hij antwoordde: 'Het is een profeet.' Maar de Joden konden niet aannemen dat hij blind was geweest en vroegen het aan zijn ouders. Die zeiden: 'Vraag het hemzelf, hij is oud genoeg en zal zelf het woord wel doen.' Voor de tweede keer riepen de Farizeeën de blinde man bij zich en zeiden tegen hem dat de man die Jezus heette een zondaar was en vroegen hem opnieuw hoe Jezus hem de ogen geopend had. Hij antwoordde: 'Dat heb ik al verteld, maar gij hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt ook gij soms leerlingen van Hem worden?' De Farizeeën zeiden: 'In zonden zijt ge geboren, zo groot als ge zijt, en gij wilt ons de les lezen?' Toen wierpen ze hem buiten.' Jezus hoorde dit en toen Hij de man weer ontmoette vroeg Hij hem of hij geloofde in de Mensenzoon. Hij antwoordde: 'Wie is dat Heer? Dan zal ik in Hem geloven?' Jezus zei hem: 'Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt.' Toen zei hij: 'Ik geloof Heer.' En hij wierp zich voor Hem neer.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordsalm 23: 'De Heer is mijn Herder.' Voor het evangelie klinkt het vers: 'In ben het licht der wereld, zegt de Heer, wie Mij volgt, zal het levenslicht bezitten.'