

Lezingen van dit weekeinde (4<sup>de</sup> zondag van Pasen)



In de eerste lezing, genomen uit de *Handelingen der Apostelen*, horen we dat veel Joden naar de synagoge gaan om naar Paulus en Barnabas te luisteren. Dit wekt de afgunst op van de andere Joden, waarop Paulus tegen hen zegt dat zij niet bereid zijn om naar het woord van God te luisteren. Hij zal daarom voortaan het evangelie verkondigen onder de niet-Joden. Hierbij verwijzen ze naar de opdracht die Jezus hen gegeven heeft: “Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen, opdat gij redding zoudt brengen tot aan het uiteinde van de aarde.”

In de tweede lezing uit het boek *Openbaring* ziet Johannes een grote menigte vóór de troon en vóór het Lam. Johannes krijgt te horen dat dit de martelaren zijn die voor hun geloof zijn gestorven. “Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, want het

Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

In de evangelielezing volgens *Johannes* zegt Jezus tot zijn leerlingen: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven”.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordspsalm 100: ‘Juicht voor de Heer, aarde alom! dient de Heer met verblijden, komt voor zijn aanschijn met jubel’. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: ‘Ik ben de goede Herder, zegt de Heer, Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij’.

Foto: Detail Triomfboog Andreaskerk Weurt