

De lezingen van dit weekeinde (4^{de} zondag door het jaar)

Beide lezingen hebben een zelfde thema: profeteren met gezag. In de eerste lezing genomen uit het boek *Deuteronomium* zegt Mozes tegen zijn mensen, dat God een profeet zal aanwijzen naar wie ze moeten luisteren. Want: "Ik zal hem mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag."

De tweede lezing is genomen uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte. De apostel merkt op dat een huwelijk extra zorgen met zich mee brengt. "Ik wil vooral dat jullie in deze tijd geen extra zorgen hebben." Een man en een vrouw die niet getrouwd zijn 'hebben alle tijd om te doen wat de Heer graag wil.' Maar een getrouwde man en een getrouwde vrouw hebben niet alle tijd om zich bezig te houden met het geloof, wat ze moeten zich ook bezighouden met de dingen van deze wereld en met aandacht schenken aan hun vrouw of man. 'Ik zeg die dingen alleen maar om jullie te helpen. Ik verbied jullie niets. Natuurlijk mogen jullie trouwen als jullie dat willen. Maar ik zeg hier wat voor jullie het beste is. Ik wil het liefst dat jullie dag en nacht de Heer dienen. Zonder dat jullie bezig hoeven te zijn met de dingen van deze wereld.' (BGT)

In de tweede lezing volgens *Marcus* wordt het eerste wonder van Jezus beschreven. Op de sabbat geeft Jezus uitleg in de synagoge en hij spreekt met gezag. De mensen zijn diep onder de indruk van wat hij heeft gezegd: "want hij sprak hen toe met gezag". De kracht van dit gezag wordt meteen duidelijk als Jezus een man geneest die bezeten is door een boze macht die hem naar het ongeluk voert. De toeschouwers vragen zich verbaasd af: "Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem." En: 'snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 95: 'Heden, als gij zijn stem hoort, verhardt u dan niet.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.'

(BGT = Bijbel in Gewone Taal)