

De lezingen van dit weekeinde (4<sup>de</sup> zondag van de Advent; Gregoriaans: Rorate coeli)

De eerste lezing is genomen uit het tweede boek *Samuël*. De profeet Natan krijgt de opdracht van God het volgende tegen koning David te zeggen: 'De Heer kondigt u aan dat Hij voor u een huis zal oprichten. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig.'

Aan het slot van de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome schrijft de apostel: 'Eeuwenlang heeft God zijn boodschap voor de mensen verborgen gehouden. Maar nu maakt hij die boodschap bekend. Mensen van alle volken moeten het goede nieuws horen, dat verteld wordt in de heilige boeken. Dan zullen ze gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. Dat is de wil van de eeuwige God. Dankzij Jezus Christus hebben wij Gods wijze plan leren kennen. Alle eer aan God, voor altijd! Amen.' (BGT)

In de evangelielezing volgens *Lucas* brengt de engel Gabriël aan Maria de blijde boodschap: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.'

Na de eerste lezing zingen we het Graduale: 'Nabij is de Heer voor allen die Hem aanroepen, allen die oprecht tot hem bidden.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: Kom, Heer, en wil niet talmen; ontbind de zonden van uw volk.'

(BGT: Bijbel in Gewone Taal)