

De lezingen van dit weekeinde (3^{de} zondag van de Veertigdagentijd)

In de eerste lezing uit *Exodus* horen we dat de Israëlieten na de bevrijding uit Egypte dorst lijden bij hun tocht door de woestijn. Ze beginnen tegen hun leider Mozes te morren en vragen hem waarom hij hen uit Egypte weggeleid heeft. Mozes klaagt bij de Heer en zegt: "Wat moet ik met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen". De Heer zegt tegen Mozes om zijn staf te nemen en op de berg Horeb tegen een rots te slaan. "Sla op die rots: er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen drinken". Mozes doet dat en noemt de plaats Massa en Meriba omdat het volk de Heer heeft uitgedaagd.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome vraagt de apostel zich af 'welk mens is bereid om voor een ander te sterven? Misschien als die ander een goed en eerlijk mens is? Ja, misschien zijn er mensen die willen sterven voor een goed mens. Maar Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt' (BGT) In de evangelielezing volgens *Johannes* is Jezus vermoeid van een lange wandeling als hij in de stad Samaria komt. Hij gaat bij een waterput zitten. Als een vrouw uit de stad water komt halen, zegt Jezus tegen haar "Geef mij te drinken". In die dagen was het ongebruikelijk dat een jood in Samaria kwam en iemand aansprak, laat staan een vrouw, want Joden en Samaritanen lagen elkaar niet. De vrouw is dan ook verbaasd en zegt tegen Jezus: 'Hoe kunt u, als Jood, mij te drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Jezus zegt tegen haar: "Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven". Maar de vrouw begrijpt het niet: 'Maar heer, u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader?' Maar Jezus antwoordt: "Iedereen die van dit water uit deze bron drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordsalm 95: 'Heden, als gij zijn stem hoort, verhardt u dan niet' (verwijzend naar Massa en Meriba). Voor het evangelie klinkt het vers: 'Heer, Gij zijt werkelijk de Redder van de wereld; geef mij van het levend water, zodat ik geen dorst meer krijg.'

(BGT: Bijbel in Gewone Taal)