

## Lezingen van dit weekeinde (3<sup>de</sup> zondag van Pasen)



In de eerste lezing uit de *Handelingen der Apostelen* worden de apostelen ondervraagd door de hogepriester, die hen verbiedt in naam van Jezus onderricht te geven. Maar Petrus geeft als antwoord dat men God meer moet gehoorzamen dan de mensen.

In de tweede lezing uit het boek *Openbaring* ziet Johannes om de troon talloze engelen, levende wezens en

oudsten die luid roepen: “Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen”. (Dit tafereel is afgebeeld op de Triomfboog in onze kerk, boven het priesterkoor.)

In de evangelielezing volgens *Johannes* staat Jezus aan het strand terwijl zijn leerlingen aan het vissen zijn. Ze weten niet dat het Jezus is. Als ze niets vangen zegt Jezus tegen hen “Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zullen jullie iets vangen”. Hierop vangen ze zoveel vis dat ze de netten nauwelijks in hun boot krijgen. Daarop zegt Petrus: “Het is de Heer!”. Na het gezamenlijke ontbijt met brood en vis vraagt Jezus tot driemaal toe aan Petrus of deze Hem liefheeft. Petrus geeft steeds als antwoord: “Ja Heer, Gij weet dan ik U bemin”. Hierop zegt Jezus tegen hem: “Hoed mijn schapen”.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 30: ‘Hoog eer ik U, JHWH (te zingen: o Heer), want Gij hebt mij ontheven, Gij hebt mij nieuw gemaakt’. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: ‘Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?’

Foto: Details Triomfboog Andreaskerk Weurt