

De lezingen van dit weekeinde (3^{de} zondag door het jaar)

In de lezingen uit het OT en het NT richt God zich tot mensen om Zijn boodschap door te geven. De eerste lezing komt uit het boek *Jona*. De profeet Jona krijgt van God de opdracht om tegen de inwoners van de stad Ninive te zeggen dat de stad binnenkort zal vergaan. De inwoners geloven de profeet en bekeren zich. 'En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slechte gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang bedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.'

De tweede lezing is genomen uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte, waarin gezegd wordt: 'Ja, denk er in je leven steeds aan dat alles in deze wereld voorbijgaat. Want de hele wereld, zoals wij die kennen, zal binnenkort verdwijnen.' (BGT)

In de evangelielezing volgens *Marcus* ziet Jezus, lopende langs het meer van Galilea, twee vissers: Simon en zijn broer Andreas. Hij zegt tot hen: "Kom, volgt Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken". Meteen laten ze hun netten in de steek en volgen hem. Iets verderop roept Jezus ook de vissers Jacobus en Johannes. Ook zij laten hun netten in de steek en volgen hem.

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 25: 'Naar U gaat mijn verlangen, Heer.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Het Rijk Gods is nabij, geloof in de Blijde Boodschap.'

(BGT = Bijbel in Gewone Taal)