

De lezingen van dit weekeinde (33^{ste} zondag)

De lezingen uit het OT en het NT gaan over talenten. In de eerste lezing uit het boek *Spreuken* horen we het bekende verhaal over de sterke vrouw. 'Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven die van kostbare koralen. Het hart van de man vertrouwt op haar en zijn winst zal hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar leven.'

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Tessalonica vermaant de apostel zijn volgelingen zich niet te laten verrassen, want: 'de dag des Heren komt V als een dief in de nacht...Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.'

In de tweede lezing uit *Matteüs* vertelt Jezus ons het verhaal van de drie dienaren die van hun heer talenten ontvangen (hier geldstukken). De een krijgt vijf talenten, de ander twee en de laatste één. Daarop vertrekt de heer. Veel later komt hij terug aan vraagt aan zijn dienaren wat ze met de gegeven talenten gedaan hebben. De dienaar met de vijf talenten heeft er vijf bijverdiend en wordt door zijn meester geprezen. De dienaar met de twee talenten heeft er twee bijverdiend en wordt ook geprezen. De dienaar met één talent heeft dat talent in de grond gestopt omdat bang is voor zijn meester en geeft dat ene talent ongebruikt terug. Deze dienaar wordt kwalijk genomen dat hij met dat talent niets heeft gedaan en wordt gestraft. Het ongebruikt talent wordt nu aan de dienaar met de tien talenten gegeven.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 128: 'Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die Hij wijst.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer; wie in Mij blijft, draagt veel vrucht.'