

De lezingen van dit weekeinde (2<sup>de</sup> zondag van de Veertigdagentijd)

De eerste lezing is genomen uit het boek *Genesis*. 'In die dagen zei de Heer tot Abram: "Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. Door u zal er zegen komen over alle geslachten op aarde." Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.'

In de tweede lezing uit de tweede brief van *Paulus* aan Timóteüs zegt de apostel dat God ons heeft gered en geroepen, niet op grond van onze verdiensten, maar alleen door Zijn genade.

In de evangelielezing volgens *Matteüs* neemt Jezus drie van zijn leerlingen mee naar een hoge berg. Op de berg verschijnen Mozes en de profeet Elia waarmee Jezus praat. Een wolk overschaduwde hen en een stem uit de hemel zegt: "Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld: luistert naar hem!" Op het horen daarvan werpen zijn leerlingen zich uit angst op de grond. Jezus raakt hen aan en zegt: "Sta op, en wees niet bang." Bij het afdalen van de berg verbiedt Jezus zijn leerlingen om aan iemand iets te vertellen van wat ze gezien hebben.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 33: 'Uw genade, Heer, zij over ons, gelijk wij U hoopvol verbeiden.' Voor het evangelie klinkt het vers: 'Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.'