

Lezingen van dit weekeinde (2<sup>de</sup> zondag van Pasen, Gregoriaans: Quasi modo)

De eerste lezing uit de *Handelingen der Apostelen* gaat over de vele wonderen die de



apostelen deden voor de vele zieken van die tijd. 'Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen'.

De tweede lezing uit het boek *Openbaring* meldt de schrijver Johannes (naar men aanneemt niet de evangelist) dat hij zich op het eiland Patmos bevindt waar hij in geestvervoering raakt en de opdracht krijgt: 'Schrijf op in een boek wat gij ziet, en stuur het aan de zeven Kerken' (van Klein-Azië). Bovendien ziet hij in de hemel iemand als een Mensenzoon die tegen hem zegt: 'Vrees niet. Ik ben het, de Eerste en de Laatste, de Levende. Ik was dood, en zie Ik leef in de eeuwen der eeuwen'.

De evangelielezing volgens *Johannes* handelt over de ongelovige Thomas. Eens toen Jezus na zijn dood aan de apostelen verscheen, was Thomas niet aanwezig. Hij had Jezus zelf niet gezien en kon niet geloven dat Hij verrezen was. Acht dagen later verscheen Jezus opnieuw. Thomas was er nu wel bij. Jezus zei tegen hem: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Thomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God'.

Na de eerste lezing klinkt het Gregoriaanse Alleluia met als vers: 'Op de dag van mijn verrijzenis, zegt de Heer, zal Ik u voorgaan naar Galilea'.

Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Acht dagen later stond Jezus, terwijl de deuren gesloten waren, midden tussen zijn leerlingen en zei: 'Vrede zij u'.

Foto: Detail Triomfboog uit de Andreaskerk Weurt