

De lezingen van dit weekeinde (2^{de} zondag door het jaar)

De lezingen uit het OT en het NT gaan over het zoeken naar en het geroepen zijn door God. In de eerste lezing uit het eerste boek *Samuël*, ligt Samuël als kind in de tempel te slapen. Drie keer wordt hij door God geroepen, maar pas bij de derde keer heeft hij door dat niet Eli, de oude priester, hem roept maar God. Bij de derde keer zegt de jonge Samuël, die bij Eli in de leer is: "Spreek, uw dienaar luistert". En Samuël groeide op en 'de Heer was met hem en liet niet een van zijn wensen onvervuld.' In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte zegt de apostel tot zijn volgelingen: 'We hebben ons lichaam gekregen om er de Heer mee te dienen. Ons lichaam zal zeker niet verdwijnen. Want God heeft de Heer laten opstaan uit de dood. En zo zal Hij ons ook laten opstaan uit de dood. Zo machtig is God!' (BGT)

In de evangelielezing volgens *Johannes* lopen twee leerlingen Jezus achterna. Deze keert zich om en vraagt: "Wat zoeken jullie?" De twee leerlingen zijn Simon Petrus en zijn broer Andreas. Zij volgen Jezus en Andreas ontdekt dat Jezus de Messias (de gezalfde) is. Andreas brengt zijn broer bij Jezus, waarop Jezus zegt: "Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten" (dat is Petrus, 'rots').

Na de eerste lezingen zingen we Antwoordsalm 40: 'Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Spreek, Heer, uw dienaar luistert; Gij hebt woorden van eeuwig leven.'

(BGT=Bijbel in Gewone Taal)