

De lezingen van dit weekeinde (27<sup>ste</sup> zondag door het jaar)

De lezingen uit het OT en het NT gaan over de geschiedenis van een eigenaar van een wijngaard die er alles aan doet om zijn wijngaard tot een succes te maken, maar in zijn pogingen gedwarsboomd wordt. In de eerste lezing, genomen uit het boek *Jesaja*, vertelt de profeet het verhaal van zijn vriend, die een vruchtbare wijngaard had met de beste wijnstokken. Maar ondanks alle pogingen om goede druiven te krijgen, leverde de wijngaard alleen maar slechte vruchten op. Hierop besloot zijn vriend de wijngaard te laten verwilderen. 'Ik maak van hem een verwilderde stuk grond; hij wordt niet langer gesnoeid en met geen hak meer bewerkt; distels en dorens schieten er op, en aan de wolken verbied ik hun regen op hem te laten vallen.' De wijngaard van de Heer in dit verhaal, staat voor het huis van Israël dat zich van God heeft afgekeerd.

In de tweede lezing schrijft de apostel *Paulus* aan de christenen van Filippi dat ze blij moeten zijn, omdat ze bij de Heer horen. 'Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft' (BGT).

In de evangeliëlezing volgens *Matteüs* vertelt Jezus aan de hogepriesters en de oudsten van het volk het verhaal van een landeigenaar die een vruchtbare wijngaard aanlegde en deze verpachtte aan wijnbouwers. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren en zijn zoon naar de pachters om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden en doodden de dienaren en de zoon. Jezus vraagt aan de leiders van het volk: wat zouden jullie nu doen? Die zeiden: wij zouden de misdadigers straffen en de wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten. De leiders hadden niet door dat het verhaal over hen ging, dat zij de pachters waren. Dan spreekt Jezus de beroemd geworden zin uit: 'De steen die de bouwers hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden...Daarom zeg Ik u: het koninkrijk van God zal u ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen'. De hogepriesters wilden hierop Jezus graag gevangennemen, 'maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men Hem voor een profeet hield'.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 80: 'God van de heerscharen, richt ons weer op: lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik heb u uitgekozen uit de wereld, om op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend zijn.'

(BGT=Bijbel in Gewone Taal)