

De lezingen van dit weekeinde (26^{ste} zondag door het jaar)

De eerste lezing is genomen uit het boek *Ezechiël*. Ezechiël was priester en profeet en leefde in de tijd van de ballingschap en de verwoesting van de eerste tempel in Jeruzalem. Hij was zelf slachtoffer van de oorlog en verzette zich tegen onrecht. Hij probeerde zijn volk te waarschuwen en te bemoedigen. 'Wie kwaad doet zal daaraan sterven, maar wie tot inkeer komt en afziet van slechte daden, zal leven.'

In de tweede lezing, genomen uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Filippi, adviseert de apostel zijn broeders en zusters: 'Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Die gezindheid moet onder u heersen welke Jezus Christus bezielde.'

De evangelielezing volgens *Matteüs* gaat over het maken van keuzes. Jezus houdt de hogepriesters en de oudsten van het volk de volgende gelijkenis voor. "Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader – antwoordde deze – maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van de vader gedaan?" De hogepriesters en de oudsten van het volk antwoordden: "De laatste." Met dit verhaal maakt Jezus ons duidelijk dat het aankomt op daden en niet op mooie woorden.

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 25: 'Naar U gaat mijn verlangen, Heer'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en zij volgen Mij.'