

Lezingen van dit weekeinde (1<sup>ste</sup> zondag in de veertigdagentijd)

De eerste lezing is genomen uit het boek *Genesis* en gaat over het verbond dat God met Noach sluit na de zondvloed. 'Nu ga Ik mijn verbond aan met u en uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn...Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.'

De tweede lezing is genomen uit de eerste brief van *Petrus*. 'In de ark (van Noach) bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen, behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt.'

In de evangelielezing volgens *Marcus* 'dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.'

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 25: 'Naar U gaat mijn verlangen, Heer, Heer, mijn God ik ben zeker van U'. Vóór het evangelie klinkt het gezang: 'Niet van brood alleen leeft de mens maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt'