

Lezingen van dit weekeinde (eerste zondag van de Advent)

Begin van het nieuwe kerkelijk jaar (het jaar B). De eerste lezing is genomen uit het boek *Jesaja*. De profeet vraagt God om te zien naar zijn dienaren, ook al hebben die zich van Hem afgekeerd. 'Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren'. Want: 'Wij zijn toch uw volk? U bent toch onze vader, wij zijn de klei door U gevormd, wij zijn het werk van uw handen.'

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte zegt de apostel tot zijn broeders en zusters: 'Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven...God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon onze Heer Jezus Christus.'

In de evangelielezing volgens *Marcus* zegt Jezus tot zijn leerlingen dat ze waakzaam moeten zijn, want niemand weet wanneer het Rijk van God zal komen. 'Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan iedere zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden.'

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 80: 'God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Laat ons barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.'