

De lezingen van dit weekeinde (18^{de} zondag door het jaar)

De lezingen uit het OT en het NT hebben als thema "geef ons heden ons dagelijks brood". Alles is een geschenk van God om met elkaar te delen.

In de eerste lezing uit *Jesaja* zegt de profeet namens de Heer: 'Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk... Komt naar mij en luistert en gij zult leven.'

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome houdt de apostel ons voor: 'Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar...Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons' (BGT).

In de evangelielezing volgens *Matteüs* wil Jezus zich na alle drukte terugtrekken om alleen te zijn. Maar de mensen gaan hem achterna, Hij krijgt medelijden met hen en geneest de zieken. Als het donker wordt, willen de leerlingen van Jezus dat Hij de mensen wegstuurt om in de dorpen eten te gaan kopen. Voor de leerlingen geldt: niets is gratis. Maar Jezus denkt daar anders over en zegt: "Het is niet nodig dat zij weggaan, geef jullie hen maar te eten." Maar zij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. Nadat Jezus deze genomen en gezegend heeft, breekt hij de broden en de leerlingen geven die aan de mensen. Allen eten tot ze genoeg hebben en van de overgebleven brokken haalt men twaalf volle manden op. Ongeveer zeventuizend mensen hebben gegeten, vrouwen en kinderen meegerekend.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 145-II119: 'De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.' (BGTL Bijbel in Gewone Taal)