

De lezingen van dit weekeinde (14^{de} zondag door het jaar)

De eerste lezing is genomen uit het boek *Zacharia*. Zacharia treedt op als profeet 20 jaar nadat de eerste groepen Joodse ballingen uit Babylonië zijn teruggekeerd. De politieke en economische situatie is slecht en er is geen geld om de tempel in Jeruzalem weer op te bouwen. Voor de wederopbouw van deze tempel zet de profeet zich erg in. In de lezing kondigt Zacharia de komst van de Messias aan. 'Zie, uw koning komt naar u toe, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome roept de apostel zijn broeders en zusters op om niet zelfgenoegzaam te leven, maar een leven te leiden dat beheerst wordt 'door de Geest, omdat de Geest van God in u woont...Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.' Want wie alleen maar luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in eeuwige dood.

In de evangelielezing volgens *Matteüs* maakt Jezus duidelijk dat Hij één is met de Vader: "Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren." Ook heeft Jezus een boodschap voor de mensen die het moeilijk hebben. "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 145: 'Uw naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Wees dus waakzaam, want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.'