

De lezingen van dit weekeinde (14^{de} zondag door het jaar)

De eerste lezing is genomen uit het boek *Jesaja* en is geschreven door 'de derde profeet Jesaja' na de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap. Het is afkomstig uit het laatste boek van Jesaja. Jeruzalem als stad wordt weer herbouwd. De profeet zegt hierover: 'Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Galatië houdt de apostel ons voor: 'Er is maar één ding belangrijk: dat God een nieuwe mens van je maakt! Als je zo leeft, hoor je bij Gods volk. En dan zal hij medelijden met je hebben en je vrede geven' (BGT).

De evangelielezing volgens *Lucas* is een vervolg op de lezing van vorige week: geroepen om te verkondigen. Jezus stelt op weg naar Jeruzalem 72 leerlingen aan en zendt hen twee aan twee uit onder het motto: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig". De leerlingen dienen overal te verkondigen: "Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt".

Na de eerste lezing volgt Psalm 66: 'Steekt Gods loftrumpet alom op aarde, zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.'

(BGT = Bijbel in Gewone Taal)