

De lezingen van dit weekeinde (13^{de} zondag door het jaar)

De lezingen op Roepingenzondag hebben als thema: geroepen om te spreken. In de eerste lezing uit *1 Koningen* krijgt de profeet Elia de opdracht van de Heer Elisa als zijn opvolger te zalven. Dit houdt in dat Elisa geroepen wordt om zijn huis en haard te verlaten om als toekomstige profeet het woord van God te gaan verkondigen. In eerste instantie zegt Elisa: "Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder; dan zal ik u volgen". Maar Elia antwoordt dat Elisa niet gedwongen is om mee te komen. Elisa die op dat moment aan het ploegen is, voelt deze terechtwijzing, neemt afscheid van zijn ossen en gaat met Elia mee om hem te helpen.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Galatië zegt de apostel dat God wil dat wij leven als vrije mensen, maar dat we deze vrijheid niet moeten gebruiken voor 'zelfzucht' maar: dient elkaar in liefde. 'Want de hele wet is vervat in dit éne gebod: 'Bemin uw naaste als uzelf.'

In de evangelielezing volgens *Lucas* wordt Jezus aangesproken door verschillende mensen die Hem willen volgen. Maar Jezus zegt 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen'. Dit houdt in dat wie Jezus wil volgen alles achter zich moet laten. Dit blijkt ook als iemand anders zegt 'Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten'. Waarop Jezus zegt: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God'.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 119: 'Uw woord is als een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad'. Voor het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Mijn schapen luisteren naar mijn stem zegt de Heer, en Ik ken ze en zij volgen Mij'.